



**KBO-PCOB ZEELAND, Afd. Aardenburg-Eede-Sluis. NIEUWSBRIEF, jaargang 11, nr. 104, september 2021**

Kies voor: e-mail: [secretaris@kbo-aes.nl](mailto:secretaris@kbo-aes.nl),

Voor de nieuwsFlitZ: [kbozeeland.nl/actueel/?page=detail&id=247](http://kbozeeland.nl/actueel/?page=detail&id=247),

voor de website [www.kbo-aes.nl](http://www.kbo-aes.nl) en voor ledenvoordeel [www.nestorvoordeel.nl](http://www.nestorvoordeel.nl)

### **Nieuwe website.**

De afdeling Aardenburg-Eede-Sluis van de KBO Zeeland heeft een nieuwe website. [www.kbo-aes.nl](http://www.kbo-aes.nl)

Naast de gegevens van de organisatie vind je hier voor alle activiteiten van de afdeling de nodige informatie.

Een bezoek zeker waard.



### **ACTIVITEITEN:**

Gelukkig zijn de belemmeringen door de Covid-19-pandemie zodanig aan het afnemen dat we weer activiteiten kunnen plannen:

**september:** bowling in Toversluis op woensdag 15 september a.s. (zie bericht elders in de nieuwsbrief)

**oktober:** woensdag, 13 oktober a.s. om 13.00 uur bezoek chocoladefabriek te Cadzand (zie bericht hierna)

**november:** 19 november om 11.30 uur In de Wijngaard te Aardenburg.  
Grootse viering 10 jarig bestaan met optreden van Chris en Chris. Oproep verschijnt in de volgende nieuwsbrief van september.

**december:** Ledenwerfactiviteiten in Aardenburg, Eede en Sluis.  
Woensdag 8 december in de Wijngaard te Aardenburg  
Vrijdag 10 december in de Keure te Sluis  
Vrijdag 17 december in de Hof van Eede te Eede  
De leden van de afdeling worden gelukkig steeds ouder. Maar af en toe vertrekt een lid meestal door overlijden. Voor het voortbestaan van de vereniging is het dus van belang om activiteiten te organiseren om leden te werven.  
Via publiciteit zal hieraan nog de nodige aandacht geschonken worden.

**december:** Woensdag 15 december a.s. Aangeklede quizmiddag in de Keure te Sluis.

**12 jan 2022:** nieuwjaarsreceptie – Bingo - en ledenvergaderingen 2019-2021 in de Hof van Eede.

### ***Bowling in Toversluis***

**Op woensdag 15 september a.s. om 13.00 uur** kunnen we weer gaan bowlen in Toversluis. De entreprijs is € 26,00. Daarvoor wordt een lunch geserveerd en de banen gehuurd.

Tijdens de bowling wordt voor een drankje en een hapje gezorgd. Er is weer een prijs

beschikbaar voor de vrouw en de man die volgens het systeem de meeste punten scoort.

Leden die hieraan willen deelnemen worden verzocht € 26,00 over te maken op rekening NL68

INGB 0006 0242 42 ten name van de afdeling Aardenburg-Eede-Sluis van de KBO Zeeland. Tot en

met 9 september a.s. kunt U zich hiervoor inschrijven. Uw betaling is Uw inschrijving.

### ***Bezoek chocoladefabriek te Cadzand***

**Op woensdag 13 oktober a.s. om 13.00 uur** vertrekken we vanaf de Kaai in Aardenburg naar Cadzand voor een bezoek om 13.30 uur aan de chocoladefabriek “P. & T Chocolate and Presents” aan de Mariastraat 44.

We rijden per auto. Zij die geen auto bezitten kunnen met anderen meerijden. Zij betalen aan de chauffeur van de auto € 2,50.

U kunt zich tot 10 oktober a.s. hiervoor inschrijven door € 1,00 over te maken op rekening NL68 INGB 0006 0242 42 ten name van de afdeling Aardenburg-Eede-Sluis van de KBO-Zeeland. Uw betaling is Uw inschrijving.

### **verhalen:**

Voorzitter Wilfried Staelens trof de voorbije zomer een collega uit Oostkerke, Frans Tytgat, die prachtige verhalen had geschreven. We mogen deze verhaaltjes hier vertellen. Het zijn lange stukken, dus we doen het in onderdelen:

#### **“Een zwien an de kant doen”. Deel I**

Bij ieder gezin in het dorp werd een varken gekweekt en geslacht. Dat was eigenlijk nog maar het eerste bedrijf. Het dode beest werd niet onmiddellijk verwerkt. Het vlees moest eerst een tijd in de koelte vertoeven en daarom werd er ook nooit geslacht in de zomer.

Twee dagen na de moord op Mul van Zwienehem was de slachter daar terug, meestal voor dag en dauw. Hij begon het eerste halve varken te scheiden maar vooraf had hij al zijn grote vleesmolen op de tafel geschroefd. Want vlees en vet malen was ons werk. Mijn broer en ik stonden te springen om aan die zwengel te draaien doch dat viel best tegen, nl. bijzonder lastig en na enkele minuten waren onze armen lam. Dus om de beurt tot vader kwam helpen. Maar slachter Louis Costers heeft, in die dagen, de moderne muziek ingevoerd. In plaats van een zwengel had hij zijn molen voorzien van een groot vliegwiel met een riem, aangedreven door de oude dynamo van een wasmachine. De mechanisatie had zijn intrede gedaan en zou nooit meer verdwijnen. Je liet de stukjes vlees of vet in de molen vallen en drukte ze wat aan met een houten blokje, kwestie van je eigen vingers niet te verwerken tot droge worst. Het eerste wat door de molen moest was “de keelsteke” een soort half vet-halfvlees, eigenlijk meer bindweefsel, uit de hals van het varken. Eenmaal fijn gemalen ging dat in een grote pan met heel wat ajuin en het moest lange tijd stoven en sudderen op de kachel. Dat zou de vaste stof worden om te mengen met het bloed voor de bloedworst. Maar iedere keer deed moeder iets wat geen enkele slachter graag had. Van zodra er gemalen gehakt was ging ze er stelen: een ferme schep extra voor de bloedworst en mogelijk nog meer voor de leverpaté. De slachter vond dat een vorm van verkwisting doch hij had later die leverpastei eens moeten proeven: een bruin gebakken vleesbroodje met leversmaak. En ook de bloedworst bestond voor een groot deel uit het beste vlees. Moeder Alice bleef, ieder jaar bij haar standpunt: “G’e mao goe worst o je d’er goe tuug in doet”.

De slachter sneed 4 hespen uit en carbonaden, hakte koteletten, ribben en “rikkebenen” (rugwervels), sneed 4 “schuttels” (buikschotels) en dat alles moest naar de vleeskuip in de kelder. Wij kwamen achter met een grote zak grof zout. Laag voor laag werd in de kuip gelegd, de gaten opgevuld met velletjes en overvloedig bestooid met zout. Dan een emmer water, een ronde plank erop, verzwaard met een grote steen... en een deel van Mul zat in de pekel voor 6 weken.

Suggesties of bijdragen kan men zenden aan [penningmeester@kbo-aes.nl](mailto:penningmeester@kbo-aes.nl)